

INSAMLINGSSTIFTELSEN för SHATILAS BARN- och UNGDOMSCENTRUM (CYC)

Plusgirokonto: 59 84 28 - 1

Verksamhetsberättelse för år 2017

Vad är CYC?

CYC har funnits sedan 1997. Organisationen registrerades år 2008 som en NGO hos de libanesiska myndigheterna och bytte då namn till "The Children & Youth Association". Organisationen har sin verksamhet i Shatila med en underavdelning i flyktinglägret Nahr el Bared, sedan lägerkriget där år 2007.

CYC erbjuder en mötesplats för flyktinglägrets barn och unga. På sin fritid får de hjälp med skolarbete och deltar i annan meningsfull och utvecklande sysselsättning.

Abu Mujahed är organisationens chef. Lokalt leds arbetet av valda unga personer i en kommitté som planerar arbetet tillsammans med Abu Mujahed. Aktiviteter planeras vid öppna möten för deltagarna. Barns och ungdomars delaktighet i planeringen är en grundpelare liksom lika villkor för flickor och pojkar. "Child- to Child"-metoden ("Barn hjälper Barn") utgör grunden för hur verksamheten organiseras. FN's konvention om Barnets Rättigheter är ett rättesnöre när verksamhetens innehåll beslutas.

Några organisationer som stödjer CYC:s arbete:

I Libanon: Unicef, Unesco

Frankrike: Chatila les enfants de l'espoire-France

England, och Italien: Organisationer och enskilda personer

CYC driver ett vandrarhem i Shatila som också drar in pengar till verksamheten.

CYC sjuder av aktivitet och energi, gå gärna in på deras hemsida och läs: cycshatila.org

Vad är insamlingsstiftelsen?

Insamlingsstiftelsen grundades år 2000 för att:

- 1) stödja verksamheten som bedrivs vid The Children & Youth Association.

Stiftelsen samlar in pengar från faddrar och får gåvor och donationer från enskilda och organisationer. De insamlade medlen skickas till överenskomna insatser i CYC:s verksamheter till gagn för alla barn och ungdomar där.

- 2) sprida information om hur situationen är för barn och ungdomar i palestinska flyktingläger i Libanon.

Insamlingsstiftelsen är fristående och oberoende. *Läs mer på vår hemsida: faddershatila.se*

Vi minns och hedrar:

Sten Ringselle också känd som "Lingon" som avled av sjukdom den 3e juli 2017. Född 1949 i Luleå, flyttade han tidigt till Göteborg - via Uppsala - och tog med sig sin palestinaaktivism genom livet. Han hade besökt Libanon och förstod svårigheterna som mötte de palestinska flyktingarna i lägren. "Lingon" var bidragsgivare till fadderstiftelsen i många år. Stiftelsen deltog vid begravningen och presenterade sin verksamhet.

ÅRET 2017

Libanons gränser mot Syrien stängdes. Europas regeringars, inte minst Sveriges, vilja att ta emot flyktingar släcktes drastiskt ner. För Shatila och flyktinglägren i Libanon betyder detta ett status quo och en ökad desperation. Syrier - och palestinier från Syrien – återvänder till Syrien endast om de tänker stanna för gott – de kan inte resa emellan längre. Syrien var lite lugnare på många platser, än åren innan men kriget mot IS pågick i flera regioner. Folk som flytt vill inte tillbaka till sitt osäkra land. Att besluta om flykt till Europa var ett val fyllt vanda och skräck – Medelhavet, nya flyktingläger, risken att sändas åter etc. Det vägen tog bara de av nöden tvungna.

I lägren försökte man anpassa livet efter de rådande förhållandena. Den som kunde hyra något, någon annanstans i landet, lämnade sin trånga bostad och flyttade/flydde. Det märks att palestinier i Shatila har gjort sitt yttersta för att, efter 70 år i ”tillfälligt lägerboende”, inte behöva få det sämre än innan. Nu bor det drygt 7 000 palestinier kvar i Shatila som har 23 000 invånare. Det arrenderades och iordningsställdes (av UNRWA) för 5 000 personer år 1950. Innan kriget i Syrien fanns där 18 000 invånare och palestinier var i majoritet. Denna demografi ser olika ut i olika läger men trångboddheten är markant efter att det stora antalet flyktingar kom till Libanon (2 miljoner har kommit från Syrien. Ett ganska stort antal flydde vidare i fjol och innan).

Vid trångboddhet är spänningar oundvikligt. Det påverkar allas dagliga liv. Trängseln i Shatila är oerhörd. Utanför CYC är ett myller av människor och fordon på väg i gränder som liknar de i Stockholm, alltså i Gamla Stan, men inte ens huvudgatan i Shatila har Västerlånggatans bredd. Det är höga hus, lägenhetsplan på lägenhetsplan, utan byggplan, har tillkommit på höjden eftersom markytan inte får utökas (minns UNRWA och arrendet).

Osund luft, inget solljus, saltbemängt vatten i ledningarna, livsfarligt elnät mellan husen – där också vatten leds i gummislangar hängande intill elen. Sopor som inte fraktas bort och större sopansamlingar straxt intill varje kvarter. Överbefolkade klassrum i skolan, otillräckligt med lärarstöd, stor arbetslöshet, otillräcklig sjukvård. De som lever där är flyktingar utan makt, utan medborgarskap och arbetstillstånd. T o m utan rätten att kräva sina rättigheter. Det gör de ändå!

Vi var två från styrelsen och två andra faddrar som (alla på egen bekostnad) besökte CYC i okt 2017 och vi märkte tydligt att där finns en arbetsmetod för att barnen ska ha det bra när de är i centret. De har behövt omgärda sin gård med hjälp av staket och en rejäl grind därför att i Shatila fanns andra, desperata människor, som ville bygga sig bostäder där. Dörren kan inte alltid vara öppen, men barnen tas emot till organiserade aktiviteter. De rusar in, på bestämda tider, för att göra något kul, eller nyttigt. Det är det viktiga läxstödet till skolbarnen, hjälp att nå godkända provresultat. Det är fredagsaktiviteterna – dabkedans, fotboll (även för flickor), konsthantverk, engelskurser mm. Det är workshops om Barnets Rättigheter, om våld i hemmet och om att leda grupper. Det är sommarlovsaktiviteterna – kultur, idrott och utflykter. Det är den årliga veckolånga sommarlägervistelsen. Det är att ge psykosocialt stöd till barnen från krigets Syrien och att fira högtider som barnens dag, internationella Kvinnodagen, lärarnas dag, nyår samt att minnas de palestinska sorgerna exempelvis al Naqba 1948, massakern i Tel al Zaatar 1976, massakern i Sabra o Shatila 1982, Balfourdeklarationen 1917, Den Palestinska jordens dag 31 mars och inte att förglömma: festa med familjerna vid de muslimska högtiderna efter fastemånaden Ramadan.

Stiftelsens insamlade medel bidrar till att förverkliga CYC:s aktiviteter. Det kan vara inköp av inventarier och förbrukningsmateriel. Det kan vara att renovera och underhålla centret, utgifter i samband med aktiviteter, sommarläger och utflykter. Men framför allt lön till anställda lärare och ungdomsledare.

EKONOMI 2017

Utbetalat till CYC:

Datum	Kronor
2017	305 000
Jfr 2016	290 000
Jfr 2015	140 000

Kommentar:

Under rubriken **Inkomster** framgår att insamlingen fick in lite mindre pengar 2017 än de två åren innan men vi hade ett överskott sedan 2015. Nu behöver vi bli fler solidariska faddrar!

Inkomster:

Från faddrar och andra vänner till CYC
231 485 SEK
Jfr 2016 259 564,00 SEK
Jfr 2015 259 457,00 SEK

Kommentar: Återigen kom det in stora gåvor, sammanlagt 43 085 SEK. Från såväl födelsedagar, begravning som pensionering. Stort TACK till ALLA – ingen nämnd och ingen glömd.

Utgifter:

Plusgiroavgifter: 2 488,40 kr
Auktoriserad revisor: 4 531,00 (det är första gången vi tar denna utgift från insamlingen)

Kommentar

Registerhållning och kostnader för banköverföring till Libanon, liksom årsavgiften för hemsidan (One.com), betalas med pengar från försäljning av Enjoy häften.

Antal Faddrar:

2017: 100
Jfr 2016: 97
Jfr 2015: 88

Kommentar

Bakom varje insamlingspost finns antingen en enskild fadder eller flera faddrar ur samma familj.

Kommentar: 97,7 % av insamlade medel kommer CYC-barnen och ungdomarna till godo!

AKTIVITETER HÄR 2017

Möte i Växjö: Maj 2017 Palestinagrupperna i Växjö bjöd in Eva för att prata om de palestinska flyktingarna och CYC.

Besök från CYC:

September 15 - 22. Abu Mujahed besökte Göteborg, ensam detta år.

- a) **Fredsloppet** 17/9. Slottsskogen. Abu Mujahed sprang i vanlig ordning och var behjälplig med allt arbete som loppet för med sig. Stiftelsen fanns på plats och vi informerade om CYC.
- b) **Nordiska Folkhögskolan Kungälv**. 18/9. En lärare bjöd in oss till sin klass. Eva inledde med en bakgrund till Palestinas flyktingfråga. Abu Mujahed berättade om det svåra läget för det stora antalet flyktingar som fortfarande bor i Shatila och andra läger i Libanon.
- c) **Mixgården** 19/9. Årliga mötet mellan ledare och med ungdomarna.
- d) **Stiftelsestyrelsen** 20/9 Heldagsmöte med Abu Mujahed. Vid 18-tiden ett diskussionsmöte i bokhandeln Röda Stjärnan. På kvällen middag med Abu M och några faddrar som arbetat i solidaritet med CYC sedan mycket länge.
- e) **Faddermöte** 21/9. Masthuggets Hus. Kort intro av Eva och informations- och frågestund med Abu Mujahed.

Beirutresa: Néstor, Eva Anna och Frida 21/9 – 1/10 besökte CYC. Informationsmöte om resan ska ske i januari 2018.

Fadderbrev: Vi informerar faddrar om händelseutvecklingen i Libanon och om CYC genom Fadderbrev då och då. Vi hänvisar till CYC:s hemsida cycshatila.org, där det finns massor av bilder och information om aktiviteterna i CYC att finna. Enklast är att prenumerera på deras nyhetsbrev.

Vår hemsida faddershatila.se. Vi ligger tyvärr fortfarande efter med uppdateringen (tidsbrist) men där finns viktiga dokument om oss och om CYC. Verksamhetsberättelserna läggs in där.

Facebook: Stiftelsen Shatila Barn- och ungdomscentrum är namnet på vår Facebook sida, men det räcker att skriva Shatila så dyker sidan upp. Där finns den bästa uppdateringen. Välkommen!

Informationsmaterial:

Styrelsen har en fin informationsfolder med bilder om vårt fadderarbete och om CYC. När du vill använda och sprida detta material – kontakta styrelsen – så skickar vi foldrar.

Auktoriserad Revisor: Auktoriserad revisor: Åsa Jeanson /adact revisorer & konsulter.

Stiftelsens styrelsemöten 2017:

23/1 Årsmöte.

23/1 Styrelsemöte

27/6 Styrelsemöte, Planering av besöket i september

20/9 Styrelsen och Abu Mujahed

9/10 Styrelsemöte

9/11 Styrelsemöte

Till sist ett referat från resan till CYC hösten 2017:

Bästa fadder!

Barnen och ungdomarna i CYC Shatila och Nahr el Bared skickade med oss sina hjärtligaste hälsningar och varmaste tack till alla er som bidrar till den verksamhet som så fint lyser upp deras tillvaro i flyktinglägret och berikar deras fritid.

Vi, Néstor, Eva, samt Anna och Frida gjorde en resa till Libanon i slutet av oktober och träffade Abu Mujahed, de unga ledarna, andra ansvariga och naturligtvis många barn och unga. Vi besökte studierummen för stödundervisning och såg duktiga lärare gnugga barnen i engelska, arabiska, matte och naturorientering. Vi njöt av träningspass med Dabke-dansarna – vi fick även uppleva en fartfylld uppvisning – och vi hängde med när fotbollsspelarna (barn och ungdomar, tjejer och killar) tränade och såg deras lycka när de jagade bollen på en öppen yta. Planen hyrs timme för timme och det är värdefull tid.

Själva centret har numera upprustade, fina lokaler. I Shatila har en upprustning genomförts i de lokaler där barnen vistas inklusive samlingssalen, biblioteket, som används för workshops, möten, barnens hantverk och andra aktiviteter. Vandrarhemmet, Guest House, är nymålat och välskött. I filialen i Nahr el Bared är studielokalerna luftigare, lekytan större och lägret är lugnare än Shatila. Hälften av bostadshusen i lägret är numera återuppbyggda med UNRWA-pengar - resten ligger i ruiner bakom murar. Hela lägret är slutet, libanesiska armén har check Points för in- och ut passage. Vi fick tillstånd för en dag.

CYC har kommit vidare i arbetet med att bygga en förskola i Shatila, där säger man "KG" (en förkortning av tyskans kindergarten), intill centret. Det ska bli 4 våningar högt och ha takterrass för utevistelse. Barn mellan 3 – 5 år ska leka, måla, sjunga, dansa och träna siffror och bokstäver och det sociala samspelet inför skolstarten.

Det är också en ekonomisk fråga. CYC behöver egna inkomster. De palestinska flyktingarna är innerligt trötta på att tvingas vara beroende. De är ju inte tillåtna ett medborgarskap och får inte arbeta inom ett 70-tal yrken. De får inte äga land eller fastighet, företag eller jordbruk. Så för att driva en ideell organisation, som CYC, krävs det att man knackar på dörrar och förväntas det att man så att säga "står med mössan i handen".

CYC vill ha aktiviteter som ifrågasätter krig och flykt och brist på allt som majoriteten av barn i världen ser som sina rättigheter. Något som stärker de krigsdrabbade syriska barnen och andra av lägrets fattiga barn i "utanförskap". Något ger de palestinska barnen sina kulturella och historiska band till Palestina, Något som ger flickor och pojkar samma rättigheter enligt Barnkonventionen, som låter de unga utvecklas genom att komma utanför flyktinglägrets trångboddhet och mängder av problem och delta i det övriga samhällets bokmässor, maratonlopp, möten och utflykter till platser med snö eller hav och andas renare luft.

Utan dina pengar skulle tillvaron vara betydligt tuffare. Den förutsägbara summan de får genom fadderskapet bidrar i högsta grad till livsglädje för barn som verkligen lever i en urban misär. Du är en hjälte med din insats till CYC!

ETT STORT TACK FÖR ALLT DU BIDRAGIT MED UNDER 2017 OCH ALLT GOTT INFÖR 2018 ÖNSKAR BARNEN OCH UNGDOMARNA I CYC OCH VI I STIFTELSESTYRELSEN INSTÄMMER.

Hjälp oss att värva fler faddrar!

Insamlingsstiftelsen Shatilas Barn- och Ungdomscentrum

Göteborg 2018 02 28

Kickan Einarsson

Eva Hammad

Jane Mattsson

Néstor Verdinelli

Charlotte Wiktorsson