

INSAMLINGSSTIFTELSEN SHATILAS BARN- och UNGDOMSCENTRUM

Verksamhetsberättelse för år 2013

Insamlingsstiftelsens uppgifter är:

- att stödja verksamheten som bedrivs vid The Children & Youth Association - (Shatilas Barn- och Ungdomscentrum) i Shatila, palestinskt flyktingläger i Libanon. Stiftelsen samlar in pengar från faddrar. De insamlade medlen skickas till överenskomna insatser i CYC:s verksamheter till gagn för alla deltagare.
- att sprida information om hur situationen för barn och ungdomar är i palestinska flyktingläger i Libanon.

Insamlingsstiftelsen är fristående och oberoende.

CYC är mötesplats för unga i åldrarna 6-18 år, som på sin fritid, får hjälp med skolarbete och annan meningsfull sysselsättning.

CYC registrerades år 2008 som en NGO hos de libanesiska myndigheterna och organisationens namn byttes då till "The Children & Youth Association". Organisationen har aktiviteter i Shatila och även i Naher el Bared sedan lägerkriget för 6 år sedan.

I november 2013 valdes en ny ledningskommitté bestående av 7 personer till The Children & Youth Association centralt. Abu Mujahed är organisationens chef. Lokalt leds arbetet av valda unga personer i en kommitté som planerar arbetet tillsammans med Abu Mujahed. Aktiviteter planeras vid öppna lördagsmöten för deltagarna, barns och ungdomars delaktighet i planeringen är en grundpelare. "Child- to Child"-metoden ("Barn hjälper Barn") utgör grunden för hur verksamheten organiseras och FNs konvention om Barnets Rättigheter för hur verksamhetens innehåll styrs.

Insamlingsstiftelsen stödjer aktiviteterna inom CYC med de insamlade medlen från fadderverksamheten samt donationer.

SCS=Save the Children-Sweden, UNICEF, Chatila les enfants de l'espoire-France (en organisation vi har kontakt med) samt enskilda personer i England, Italien, Tyskland och mindre organisationer ger sitt bistånd. CYC:s vandrarhem drar också in pengar till verksamheten.

Pengar skickade från Stiftelsen till The Children & Youth Association år 2013

130125 skickades för hela året 120 000 SEK = USD 18 300

130528 skickades extra insamlade medel 49 827 SEK = 7 450 USD

Antalet betalande faddrar och fadderfamiljer:

2013 hade vi 74 (jfr 2012:69) faddrar, som betalade månatligen eller mer sporadiskt.

Donationer har satts in, t ex gåvor i samband med jämna födelsedagar.

Utgifter:

Till plusgirot betalade vi sammanlagt under året 1 505 kr. Det är den enda kostnaden som betalades av insamlade medel. Registerhållningen och kostnader för banköverföring till Libanon liksom årsavgiften för hemsidan (One.com) betalas med pengar från försäljning av Enjohäften och/eller av Styrelsens medlemmar.

Vi fick in totalt 230 711

(jfr 154 348 SEK år 2012) (jfr år 2011 = 147 308 SEK)

Informationsspridning om flyktingbarnens situation år 2012

Insamlingsstiftelsen har som sin andra uppgift att, här i Sverige, sprida information om de palestinska flyktingbarnens situation i Libanon.

Folkets Bio Göteborg inbjöd oss att visa filmen "Shatila kvinnorna och barnen" under veckan 15 – 21 mars. Varje kväll kl:18.30 visades filmen och efter varje visning hade vi ett publiksamtal, med talare dels från vår egen styrelse och dels med andra, mycket kunniga, inbjudna personer. Vi delade ut material om vår stiftelse, samlade in pengar och sålde den nyligen uppdaterade boken "Vägen till Palestina Två folk och ett stycke jord" av Evert Svensson i samband med diskussionerna. En kväll var Evert själv där och berättade om sitt engagemang för Palestina. Under veckan sågs filmen av 135 personer och 1610 kr kunde sättas in på kontot.

Abu Mujahed besökte Göteborg och Fredsloppet under veckan 8 -15 september. Han besökte en grundskola (Sandeklev) och en ungdomsgård (Mixgården) i Hammarkullen. Vi hade ett välbesökt faddermöte där Abu M berättade om händelseutvecklingen i Libanon och Mellanöstern. Vi hade en nyttillverkad fotoutställning om CYC samt ett bokbord och information om stiftelsen i Slottsskogen under Fredsloppet.

Den 13/11 gjorde vi en inbjudan till en mindre informationsträff för några personer vi knutit kontakt med under årets aktiviteter, och som vill stödja CYC. Alla kunde inte komma men vi hade en kortare information. Vi bestämde att göra ett nytt försök framöver.

2013 var ett år med skrämmande nyheter om det infernaliska inbördeskriget i Syrien och den stora flyktingvågen därifrån. Redan i början av året hade 100 000-tals flytt till Libanon och under året kom siffran upp i den gigantiska siffran en million! Den Libanesiska staten har inget flyktingmottagande alls! De palestinska flyktingarna från Syrien får inte flyktingstatus enligt Genèvekonventionen och UNHCR. De måste vända sig till UNRWA – men UNRWA i Libanon ger inget stöd till palestinaflyktingar registrerade i Syrien trots att de flyr kriget där! Situationen är katastrofal. Människor får inte sjukvård de behöver, barnen får inte den skolgång de borde få. Det är mycket dyrt att hyra bostad, många får inte sina mest basala behov tillgodosedda. I flyktinglägren är det mycket trångt. Konflikter blossar upp lätt, ibland sker skottlossning.

CYC har en hemsida, cycshatila.org, där man kan skriva in sin mailadress och bli prenumerant på deras nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kom tätt under 2013 och höll oss informerade om den oroande utvecklingen men också om det stora arbete som barnen och ungdomarna i CYC har lagt ner för att ge stöd åt flyktingarna i nöd från krigets Syrien, varav många också är palestinier från flyktinglägren där. Det görs väldigt mycket i solidaritetens namn för att situationen ska bli bättre. Demonstrationer och "sit ins" utanför makthavares kontor (t ex UNRWA) där också de vuxna engagerar sig. I CYC har man öppet för barn och ungdomar oavsett ursprung och där kan man leka, dansa/sjunga, spela fotboll, få hjälp med skolarbetet, fira högtider, komma med

på lägervistelse på sommaren – allt detta som ger barnen och ungdomarna en tid för att få kamrater och glömma det svåraste för en stund. De bidrar också med ett viktigt medmänskligt engagemang för att hjälpa någon som har det ännu svårare.

Vi har gjort ett flertal utskick under året för att informera samtliga faddrar om händelseutvecklingen i Libanon och om aktiviteter vi haft här.

Arbetet med vår hemsida fortsätter, faddershatila.se. En fadder och styrelsen hjälps åt att utveckla den. Gå in på: faddershatila.se

Vi har ett brev som skickas till den som vill bli fadder. Det kan användas av alla för att värva nya faddrar. Rekvireras från någon av oss.

Stiftelsens styrelsemöten:

2/2 årsmöte

16/3 planering av filmveckan?

12/8 styrelsemöte

12/9 styrelsemöte med Abu Mujahed närvarande

11/11 styrelsemöte

Vi tackar alla er som skänkt pengar under året till barn och ungdomar i flyktinglägren. De palestinska flyktingarna borde inte svikas utan vara i fokus för vår regering, för FN och inte minst för USA, EU och alla de maktavare som gärna pratar om mänskliga rättigheter och om fred i Mellanöstern. Den palestinska flyktingsituationen förvärras i allt snabbare tempo.

- Alla former av demokratiska och medborgerliga rättigheter förvägras även palestinaflyktingarna från Syrien.
- Försämringen av levnadsstandard ökar drastiskt i Libanon t. ex om man ser till flyktinglägrens renhållning, vattenförsörjning, avlopp och elektricitet.
- Utbildningen försämrats hela tiden, ”drop outs”, de som har oavslutad skolgång, ökar.
- I klassrummen har man tagit bort bänkarna för att få in fler barn., Barnen har ryggvärk numera, de måste bära runt på sina böcker hela dagen.
- Flyktingbarnen från Syrien hade inte samma läroplan för sin skolgång som barnen i Libanon har, och den kompromiss som blir deras utbildning nu försvårar för deras framtid.
- Allas chanser på arbetsmarknaden minskar och arbetslösheten ökar.
- Ökad kriminalitet, drogmissbruk och prostitution följer i spåren av den svåra situation som råder.
- Det är mycket dyrt att leva i Libanon.

Trångboddhet och problem som följer i spåren av det. Krigstraumatiserade flyktingar från Syrien ovanpå den tidigare svårhanterliga situationen gör det extra viktigt att söka fler vägar för stöd, fler personer i faddersystemet.

Barn- och ungdomscentret CYC, är verkligen - fortfarande en oas i en mycket svår omgivning. Bidrag för att underlätta vardagen är ovärderliga.

Pengar är en viktig del av stödet, men politiskt och personligt engagemang för situationen i Libanon är också verkligen viktigt.

Man kan besöka Shatila, bo på Vandrarhuset och på så sätt bli mer insatt. Under tiden man är där är man behjälplig i arbetet med ungdomarna på centret – exempelvis med att ge läxstöd i engelska. Vill du veta mer vänd dig till oss i styrelsen.

Att organisera resa till Shatila, för faddrar, har diskuterats. Att barn från CYC skulle kunna få komma till Sverige på utbytesresor med en skola t ex vore oerhört betydelsefullt.

Stort Tack för ditt engagemang och stöd till CYC!

Titta gärna in på vår hemsida faddershatila.se och rekommendera den till andra – kanske någon du känner vill bli fadder?

Göteborg 2014-03-18

Insamlingsstiftelsen Shatilas Barn- och Ungdomscentrum
Plusgiro 59 84 28 - 1

Hammad, Eva

Mattsson, Jane

Skoog, Marianne

Verdinelli, Néstor

Wiktorsson, Charlotte

.