

## **Abu Moujahed september-oktober 2022**

Hej faddrar

Hösten med all sin färgprakt leder oss in i den mörka årstiden. Jag som gillar hösten och inte vanligtvis känner mig sänkt av de korta dagarna känner i år en stark oro inför det politiska mörker som breder ut sig. Vi kommer att påverkas på många plan, det har SD bestämt. När det gäller biståndet kan det mesta som inte handlar om Europa, ryka. Sådan tur att vi har vår fristående stiftelse till stöd för CYC. Den bygger ju på den solidaritet vi har med Palestina, det palestinska folket och flyktingarna. Vi fortsätter som vanligt.

Abu Moujahed kom till Göteborg, i början av oktober, efter en del om och men.

### **Först avslogs visumen:**

Den 2 september gav ambassadens avslag på deras ansökan. Orsak: "det är svårt att leva i Libanon nu så vi misstänker att ni vill komma till Sverige för att stanna".

Stiftelsen skrev ett brev som förklarar vårt långa samarbete, med bifogade stadgar och information om registrering hos Länsstyrelsen.

PFF, fotbollsföreningen som bjöd in gästerna till Fredsloppet, skrev ett kompletterande brev med utförlig beskrivning av klubbens solidaritetsarbete, den mångåriga kontakten med CYC, sport-utbytet mm.

Abu M skickade in en överklagade till ambassaden tillsammans med breven från stiftelsen och PFF bifogade. Den 12 september ändrade ambassaden sitt beslut och beviljade en månads visum. De säger t o m att de begått ett misstag.

MEN:

Den 15 september hade Abu Mujahed ett stort inplanerat program i Beirut för att hedra minnet av de som dödades i massakern i Sabra och Shatila, september 1982. Internationella gäster och lokalbefolkningen samlades till stort möte framför CYC. De gick en sorgmarsch från centret till martyrernas begravningsplats. Minnesord, tårar men även uppmuntran att se framåt, kämpa för barnen och de unga. Dagen slutade med ett jogging-lopp för de unga, en aktivitet för att växla fokus, uppmärksamma barnen.

Abu Mujahed behövde sedan varva ner, vila och tänka om angående resan, men den 28 september fick vi veta att han skulle komma, tyvärr utan Malake. Malakes svåger, hennes mans bror, var en av de 130 som drunknade i Medelhavet, den kriminellt överlastade flyktingbåten som havererade utanför Syriens kust, den 24 september. Hon hade rest till Syrien för att leta efter hans döda kropp och sett så många döda barn, skadade döda kroppar dras upp ur havet. Hon var djupt bedrövad. Dessutom är hon ansvarig för Kindergarten i CYC, den skulle just öppnas. Hon stannade hemma.

Den 30 september mötte vi en trött Abu Mujahed på Landvetter. Han fick bo på PFF:s klubbhus.

Vi hade haft en vecko-plan för det först inställda besöket. Vi genomförde bland annat faddermötet som hade skickat ut inbjudan till. Det blev bra, helt på svenska denna gång, och vi kunde prata om läget i Libanon, stiftelsens arbete,

samarbetet med CYC och ekonomin. Naturligtvis inte detsamma som om Abu Moujahed och Malake hade kommit.



Årets  
Fadder-  
möte

Under Fredsloppet i Slottsskogen hade vi informations-material om CYC och uppmärksammade minnet av att 40 år passerat sedan massakern Sabra Shatila. Vill du läsa mer om det så rekommenderar jag: Amnon Kapeliouk´s bok "Dagbok från Beirut, 14-20 september 1982.



Målning av Youssif Iraki. Bilden till minne av massakern i Sabra och Shatila. Youssif är huvudförfattare till "Dagbok från Tal El-Zaatar", om kriget och massakern i det lägret, år 1976. Det är boken där jag har skrivit inledningen och sista kapitlet. Boken finns hos mig, på förlaget, hos nätbokhandlare och på bibliotek.

Flera delar av det första programmet fick ställas in naturligtvis, men onsdagen den 21/9 besökte stiftelsestyrelsen Hammarkulleskolan, där ett samarbete mellan barnen och CYC har startat tack vare en kurator, Ebba. Barnen bjöd oss på fika i Folkets Hus när vi kom. De hade samlat in hela 7 650 kronor till CYC genom att solidariskt låta pengarna gå till Shatila från deras fikaförsäljning i samband med Hammarkulle-Karnevalen i våras, den 28 maj. Tio av barnen som hade deltagit i våras kunde komma och ville nu veta varför barn i Shatila behövde deras solidaritet. Vi visade bilder och berättade om lägret och centret med många hälsningar från CYC, Abu Mujahed och Malake. Barnen vill gärna

ha närmre kontakt med barnen i CYC under året och återupprepa sin solidaritetshandling vid Karnevalen 2023.



Här är barnen från Hammarkulleskolan.

När Abu Moujahed sedan kom till Göteborg åkte vi naturligtvis dit igen och träffade barnen, denna gång på deras skola. Kontakt mellan barnen ska upprätthållas under vintern.



Abu Moujahed fick många bra frågor att besvara. (Tyvärr hamnade han i mörkret bilden och alla barnen kom inte med).

Vi genomförde ett heldags styrelsemöte den 5 oktober. Bra samtal då vi tog upp angelägna, gemensamma frågor och berättade för varandra om respektive situation, CYC och Stiftelsen. Givetvis mycket om politiken och läget i Libanon och om det nyss avgjorda valet i Sverige.

Mixgården, en ungdomsgård i Hammarkullen, där solidaritet är centralt i arbetet tog emot oss, som de brukar. Vi mötte ledare och ungdomar som arbetar där volontärt eller som anställda. De känner CYC sedan länge och planerar en ny insamling i samband med en Kulturens dag i Hammarkullen, den 15 oktober (se sidan fem).



Mixgården, tidig eftermiddag, innan de öppnar för områdets ungdomar.

Vi ordnade ett litet faddermöte dit vi bjöd in så många som ryms i ett vardagsrum. Det lilla formatet gav möjlighet till fördjupat samtal med och frågor till Abu Moujahed.

Abu Moujahed fick hänga med till Angereds Torg där vi träffade Palestinagruppens aktivister som spred information med utställning och flygblad på torget. Givetvis kom många med arabiska som modersmål och ursprung i Libanon och Syrien och pratade med honom om situationen.



Efter en lunch på den lokala grillen vart det avresa till Landvetter och ett farväl med hopp om återseende nästa år.

Tyvärr finns mindre Kolera-utbrott i norra och södra Libanon, förutom all annan problematik som Abu Moujahed nu återvänder till. Han var utvilad och glad över alla möten och för solidariteten som lever. Varm Hälsning till alla faddrar från Abu Moujahed!



Mixgården 15 okt  
Swish till CYC från  
Områdets Kulturvandring med mat och fika